

## Tante Sofie audition

- Sofie: HER ER DA ET FORFÆRDELIGT RODERI! (*går frem på gulvet, tager et par tilfældige ting op, kigger på dem. Opdager døren til det andet rum, lukker op og går ind. Ser på de tre røvere, som står der, afventende, længst væk fra døren*) HVEM BOR I DETTE UORDENTLIGE HUS?
- Kasper: (*mander sig op*) kære frøken Sofie, det er bare os.
- Sofie: jasnå, er det jer? Det kunne jeg næsten regne ud. Kom bare hen og sig pænt goddag!
- Kasper: (*kigger usikkert på de andre to, der ser ned i gulvet*) Vi bli'r vist nødt til det! (*Går et par skridt frem og siger med barsk og mandig stemme*) Jeg, jeg hedder Kasper!
- Sofie: Hils lidt mere manerligt!
- Kasper: Jeg hilser akkurat, som jeg har lyst til!
- Sofie: Du skal aldrig svare en dame på den måde!
- Kasper: Jeg svarer akkurat som...hm...
- Sofie: Næste mand!
- Jesper: (*går frem og bukker*) Jeg hedder Jesper
- Sofie: Se, det var bedre!
- Jonathan: (*frivilligt frem*) Og jeg hedder Jonathan.
- Sofie: Jasnå, er det dig, der hedder Jonathan. Kom lige her hen og lad mig kigge lidt på dine ører!
- Jonathan: (*usikker, men tager sig sammen*) Ørerne er mine egne!
- Sofie: Det kan jeg regne ud. Fy for søren, hvor er de sorte. Det må være mange år siden, du har vasket dem!
- Kasper: (*synes, det går for vidt*) Jonathan – vasker ører, NÅR HAN SELV VIL!
- Sofie: Det opdagede jeg med det samme.
- Jonathan: (*ser ned i gulvet*)
- Sofie: (*i en streng tone*) og HVORDAN og HVORFOR er jeg kommet her i huset?
- Kasper: (*prøver at forklare, synker mellem ordene*) Jo, frøken Sofie – De forstår – vi - har – VI HAR BORTFØRT DEM!
- Sofie: Jasnå, og det syn's I er pænt gjort?

Kasper: (*kækt*) Pænt eller ikke pænt. Sagen er den, at vi trænger til en kvinde, der kan passe hus for os.

Jesper: Og rydde op og holde orden.

Jonathan: (*indsmigrende*) Og som kan lave god mad til os.

Sofie: Og hvad har I selv tænkt jer at gøre?

Kasper: (*med kraft*) Vi skal gøre LIGE HVAD VI HAR LYST TIL!

Sofie: Jaså, skal I det?

Jonathan: (*modig, han også*) Ja, det skal vi!

Sofie: (*går en runde i værelserne og betragter sagerne*) Her ser ud som en svinesti!

Jesper: Nej, svinestien ligger i den anden ende af huset!

Sofie: Hvor mange grise har i dér?

Jonathan: (*venligt*) Vi har kun én!

Sofie: En der og tre her, det bli'r fire i alt!

Kasper: (*mistænksomt*) Hvad mener hun med det?

Jesper: (*hviskende*) hun mener, at vi er nogle grise!

Jonathan: (*til de to andre*) Det var det, jeg sagde. Hun er vældig galsindet!

Kasper: (*mander sig vældigt op*) DET ER OS, DER BESTEMMER HER!

Jesper: Nemlig!

Sofie: (*ser køligt, vurderende på dem*) Du, Jesper, kom herhen!

Jesper: (*ser usikkert på de to andre, han har ikke lyst til at komme, men gør det alligevel*)

Sofie: Kan du se alle de ting og sager, der ligger spredt overalt?

Jesper: Jeg ser kun det, jeg VIL se.

Sofie: Det er udmærket. Så kan du begynde at rydde op og samle alle de ting sammen, der ligger og flyder rundt omkring. Og så kan du lægge Kaspers ting der, Jonathans sager der, og dine egne her!

Jesper: Jeg kan ikke rydde op!

Sofie: Så kan du lære det!

Jesper: Hvorfor kan Jonathan ikke gøre det i stedet for?

Sofie: Han skal lave noget andet.

*(Jonathan prøver at liste sig ud af havedøren, men Sofie opdager det)*

Sofie: Jonathan, kom herhen!

Jonathan: Jeg skal bare en lille tur i gården!

Sofie: Du bli'r her! Og så samler du alle kopper og fade og tallerkner og knive og skeer sammen, for nu skal du vaske op!

Jonathan: Hvorfor kan Kasper ikke vaske op?

Sofie: Fordi Kasper får noget andet at bestille!

Kasper: Jeg gør kun, hvad jeg har lyst til!

Sofie: Du gør, hvad jeg sætter dig til. Du skal hugge brænde og tænde under komfuret, og så skal du koge vand, så Jonathan har noget at vaske op i.

Jonathan: *(begynder modvilligt at samle sammen)*

Kasper: Han behøver vel ikke varmt vand til det!

Sofie: Jo, det behøver han. Og siden koger vi mere vand, og det skal vi bruge til noget helt andet.

*(Jesper og Jonathan begynder modvilligt at samle sammen og rydde op)*

Kasper: *(saboterer længe, men ved visens slutning lægger han nogle pinde i ovnen og hældes vand i en kedel)*