

Politimester Bastian audition

Slagteren: Dette kan ikke blev ved at gå, hr. politimester!

Bastian: (*venligt og tankeløst*) Nej, det kan det sandelig ikke! (*i en anden tone*) Hvad er det for resten, som ikke kan blive ved med at gå?

Slagteren: Røverne har været i min butik i nat og STJÅLET!

Bastian: Nej, men det var da kedeligt!

Slagteren: Det er UHØRT!

Bastian: Ja, det er det. Har de ovenikøbet taget noget?

Slagteren: Om de har! De har taget fire skinker, et fad med finker, en halv gris og fem meter medisterpølse.

Bastian: Det var sørgelige nyheder på sådan en dejlig dag.

Slagteren: Noget må der gøres!

Bastian: Det må der sandelig! Jeg skal skrive det op i min lommebog.

Slagteren: (*mere aggressiv*) Røverne må arresteres! Straks!

Bastian: Såsåså. Denne sag må gå sin gang. Én ting ad gangen er bedre end to ting på én gang. Først skrive op og så tænke nøje over sagen.

Slagteren: (*mere lavmælt*) De skulle ha' været anholdt for længe siden.

Bastian: (*ser bedrøvet på ham*) Hør her, slagter. Har du nogensinde arresteret folk, som har en løve?

Slagteren: (*kort og med vægt*) Nej. Men jeg – er – ikke politimester!

Bastian: Jeg er heller ikke politimester mere, når løven har ædt mig op!

Slagteren: (*angrer sin heftighed*) Om forladelse, hr. Bastian. Det tænkte jeg ikke på.

Bastian: Det er også en meget uheldig dag at arrestere folk på. Som du ved er det Kardemommedag i dag, og jeg har meget at tænke på. Vi skal jo ha' fest på torvet med byorkester og visesang og meget andet.

Slagteren: Jaja. Jeg ville jo bare fortælle om røveriet.

Bastian: Jeg skal straks gå i gang med at tænke sagen igennem. Jeg skal tænke over den allerede nu, mens jeg går hen ad gaden.